

Nieuwsbrief Stichting Gympie **December 2002**

Beste mensen,
Aan het einde van het jaar kunnen we de balans opmaken van een succesvol en interessant jaar. Vlak voor de zomer werd de Nirmala Primary School in Nepal geopend, waarbij Anneke Daane aanwezig was. Haar verslag vindt u in deze nieuwsbrief. Verder krijgt u een overzicht van de lopende projecten en vertelt Theo Brouwer, oprichter en penningmeester van Stichting Gympie, iets over zijn persoonlijke beweegredenen. Wij hopen dat u ons nieuws met belangstelling zult lezen en dat u ook in 2003 onze projecten blijft steunen, zodat het nieuwe jaar voor nog meer mensen voorspoedig zal zijn!

Cees Dingemans; voorzitter
Theo Brouwer; penningmeester
Lies Snickers; secretaris
Anneke Daane, Bram Brouwer, Wil Brouwer en Marieke Woortman

Project 1 **Brug over de Mpanga rivier in Oeganda**

Dit project loopt nu en Gympie steunt de renovatie van de brug met 500 euro. Renovatie van de brug speelt een belangrijke rol in het regionale transport van een aantal dorpen naar Fort Portal. Een gerenoveerde brug draagt bij aan de ontwikkeling van de regionale economie. Bijvoorbeeld doordat kleine boeren beter in staat zullen zijn om hun producten af te zetten op de markten in Fort Portal. De brug wordt ook gebruikt door schoolkinderen en patiënten die naar het ziekenhuis moeten. Meerdere organisaties

steunen dit project omdat de totale kosten voor Gympie te hoog zijn.

Kijk ook eens op de vernieuwde site van Stichting Gympie. Hier worden alle projecten, doelstellingen, én financiële gegevens uitgebreid behandeld. Met foto's!
www.stichtinggympie.nl

Project 2 **Nirmala School in Thulo Parsel, Nepal**

Zoals in de eerste nieuwsbrief werd aangekondigd, is de Nirmala School in het Nepalese Thulo Parsel inderdaad geopend. Op zondag 14 april 2002; feestelijk, officieel en in aanwezigheid van dorpsoudsten, het bestuur van de school, leerlingen en hun ouders, Salam (de projectleider ter plaatse), Christian (de voorzitter van de Franse stichting die de bouw van de school mede-bekostigde) en ondergetekende. De zaterdag ervoor was het gebouw ingezegend door de lokale priester, volgens boeddhistisch gebruik. Met veel wierook en ceremonieel vertoon, maar gelukkig ook met snoepjes voor de kinderen en mierzoete thee uit (voor de gelegenheid te voorschijn getoverde) plastic bekertjes voor de gasten!



De vrijdag daarvoor hadden Christian en ik de kascontrole verricht. Alle uitgaven t.b.v. de bouw en inrichting stonden netjes op een (Nepalees) rijtje. Niet te lezen en derhalve ook niet te controleren. Met hulp van een van de (door Gympie betaalde) Engels sprekende leerkrachten werd deze taalbarrière opgeheven en bleek alles op de cent te kloppen.

Dat ze hier welbesteed waren en worden is duidelijk; elke euro wordt weloverwogen uitgegeven. Aan lesmateriaal bijvoorbeeld en aan het bescheiden loon van de 2 leerkrachten, maar ook aan uniformpjes voor alle 90 kinderen. Het naaloon van die uniformen wordt betaald aan de lokale kleermaker, die zodoende ook wat extra inkomsten genereert voor zichzelf en z'n gezin/familie.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en is gebleken, dat een derde leerkracht onontbeerlijk was. Een jonge vrouw uit het eigen dorp is hiervoor aangetrokken en nu staat voor elke klas van 30 leerlingen een 'eigen' meester of juf.

Dit langlopende project is nu echt uit de kinderschoenen en wij kijken met belangstelling uit naar de vorderingen van de kinderen!

Anneke Daane



Project 3

Project voor straatkinderen in Ayacucho, Peru

Tijdens de laatste vergadering is besloten dit project (voorlopig) af te blazen, omdat bleek dat de plaatselijke stichting al vrij veel geldelijke steun uit het buitenland ontving en dat er in de eerste levensbehoeften voeding, onderdak, gezondheidszorg en scholing al voorzien was.

Marieke Woortman

Project 4

Opvang van meisjes in Burkina Faso, West -Afrika

Via een van mijn zakenrelaties werden we attent gemaakt op het werk van Pater Balemans, die reeds 40 jaar in Burkina Faso werkzaam is. Op 29 juli was Pater Balemans in Maarssen en heeft hij ons verteld over zijn werk in dit West-Afrikaanse land. Veel jonge meisjes in Burkina Faso worden uitgehuwelijkt, ondanks het feit dat sommigen reeds een vriendje hebben. Om onder die huwelijken uit te komen, lopen veel van deze meisjes weg. Daardoor worden ze voor (bijna) iedereen rechteloos en verstoten door hun eigen familie. Mede door Pater Balemans is er opvang geregeld voor deze meisjes. Zij krijgen voeding, een dak boven hun hoofd en medische zorg. Ook gaan ze naar school. Voor een jaarlijkse bijdrage van € 75,- kan er een meisje geplaatst worden.

Tijdens de laatste vergadering van onze Stichting op 20 oktober j.l. is besloten om voor een periode van drie jaren een geldelijke bijdrage te leveren voor 20 meisjes per jaar. Totaal budget voor drie jaren komt neer op € 4.500,-

Theo en Wil Brouwer

Waarom Stichting Gympie?

In de loop van 1991, na verkoop van mijn bedrijf, heb ik het idee opgevat om via een Stichting iets nuttigs te doen (althans in mijn ogen) met de geldelijke opbrengst van de verkoop. Geld moet rollen toch? Of anders gezegd, geld moet 'knisperen'.

Samen met Wil (mijn vrouw) ben ik gaan brainstormen over de invulling van dat idee. Achteraf moet ik erkennen dat, als je iets over jezelf wilt leren, je over zulke dingen eens diep gaat nadenken. Heel leerzaam. In eerste instantie dachten we in de richting van 'maaltijden voor zwervers' of iets dergelijks. Om niet zelf het wiel te willen uitvinden zijn we diverse gesprekken gaan voeren met reeds bestaande instanties op dit terrein. Verhelderend waren die gesprekken. Het gaf ons een breed inzicht hoeveel 'goeds' de mens wel doet, maar dat op (vaak langere) termijn juist niet goed is. Na lang nadenken, en dat vreet nu eenmaal veel tijd, is pas in de loop van het jaar 2000 het doel definitief vastgesteld, zoals is terug te vinden in onze brochure.

Na onderzoek van de Verenigde Naties is gebleken dat praktisch alle honger in de wereld niet wordt veroorzaakt door luiheid of iets dergelijks, maar veelal door corrupte (regerings)systemen.

Corrupte systemen veranderen kunnen we niet. Mensen iets minder laten lijden onder die systemen blijkt best mogelijk. En dat is waar Gympie zich dan ook mee bezig houdt. Alles bij elkaar heeft dat ervoor gezorgd dan eind december 2000 Stichting Gympie is geboren. De naam is bedacht door Ferry (onze oudste zoon) die vindt dat ik zowel geestelijk als lichamelijk als een gympie door het leven ren.

Gympie, inmiddels twee jaar verder, is geworden zoals ik dat voor ogen had. Buiten het doel van Gympie is ook de

samenwerking binnen de werkgroep, het maken van nieuwe contacten met mensen in binnen- en buitenland voor mij van veel waarde.

Theo Brouwer

Financieel jaaroverzicht 2002 in euro's

20 jaarlijkse bijdragen:	1515,11
15 maandelijkse bijdragen:	1590,00

Jaarbudget:	3105,11
	=====
14 Eenmalige bijdragen:	1124,43
	=====
Totaal ontvangen:	4394,60
Betaald aan project 1:	453,78
Betaald aan project 2:	1000,00
Gereserveerd voor project 4:	1500,00

Besteed in 2002:	2.953,78

Nog vrij te besteden:	1.440,82
	=====

Gympie in 2003

Wilt u Stichting Gympie net als in 2002 ook volgend jaar blijven steunen en heeft u (nog) geen automatische overschrijving geregeld? U kunt uw jaarlijkse donatie natuurlijk ook gewoon overmaken op banknummer 57.90.54.624 ten name van Stichting Gympie in Maarssen.

Wij wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Stichting Gympie

Postbus 1242 3600 BE Maarssen

t: 0346-575587 f: 0346-552550

e: info@stichtinggympie.nl

Bankrekening 57.90.54.624.

Wij wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Stichting Gympie
Postbus 1242 3600 BE Maarssen
t: 0346-575587 f: 0346-552550
e: info@stichtinggympie.nl
Bankrekening 57.90.54.624.