

Nieuwsbrief Stichting Gympie Maart 2005

Beste mensen,

Gezien de onrustige politieke situatie in Nepal, leek het ons goed u op de hoogte te stellen van de situatie in het Dorp Thulo Parsel en de Nirmala Primary School, die word gesteund door Gympie.

Ons werkgroep lid Anneke Daane is in januari zelf naar Thulo Parsel in Nepal gegaan om polshoogte te nemen. Hieronder leest u haar verslag.

Laatste nieuws uit Nepal:

In januari waren we in Thulo Parsel, het dorpje in Nepal. Nirmala Primary School is, zoals altijd, een vast doel van ons bezoek aan dit veraf gelegen dorp in de Himalaya. Het is altijd fijn om de vrienden daar te ontmoeten; het is ook altijd weer alsof we thuiskomen. De school is onlangs uitgebreid met 2 klaslokalen. De financiering daarvan kwam uit een aantal giften, waaronder een forse van de Lion's Club te Vlissingen. Het is uiteraard zaak, om voor de 2 nieuwe leerkrachten ook een constante financieringsbron (of meerdere) te vinden.

Gympie betaalt al een aantal jaren het salaris van 1 leerkracht en wie weet, is aanvulling uit die hoek denkbaar. Je weet immers nooit hoe de bal rolt. Dat bleek wel tijdens de Vriendenmiddag van Gympie in september, toen we een spontane toezegging voor donatie kregen van een belangstellende familie. Ze stellen, met een eenmalige gift, ook weer een salarisbetaling zeker voor een aantal jaren.

De situatie in Nepal is – zoals zelfs uit Nederlandse kranten blijkt – verre van stabiel. Begin februari van dit jaar stuurde

de heersende koning z'n regering naar huis en daarmee boorde hij alle hoop op democratie de grond in. De toch al rebellerende Maoïsten hebben hem dit niet in dank afgenomen en mede door hun tegenacties glijdt het toch al armlastige land steeds verder de afgrond in.

Wegen, aan- en afvoerroutes tussen de stad (Kathmandu) en het platteland, maar ook tussen Nepal en buurlanden als India, worden regelmatig geblokkeerd. Dat houdt in, dat de plattelandsbevolking geïsoleerd raakt in de dorpen, dat ze haar zorgvuldig geoogste landbouwproducten niet kwijt kan en dat de mensen zonder inkomsten raken. De steden zijn afgesloten voor aanvoer vanaf het platteland en zelfs het vliegveld wordt niet voorzien van brandstof. Hierdoor raakt het totale land in een isolement en een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, het toerisme, droogt op.

Wie gaat er immers nu nog naar Nepal toe? We hebben het zelf ervaren, toen we er in januari nog waren. De grimmige toestanden in de stad en op het platteland waren duidelijk merkbaar: overal militairen, blokkades, controles, ontmoetingen met Maoïsten (die vragen of je hun doel wil steunen en je min of meer dwingen om geld te geven), verhalen van mensen, die getuige waren van aanslagen door leger of Maoïsten of, erger nog, die familieleden hebben verloren in de strijd tussen die partijen. Kortom, geen aangename vakantiesfeer, hoewel wij daar, als doorgewinterde Nepalangers, gelukkig wel doorheen konden prikken en ondanks alles een fijn verblijf hebben gehad.

Vlissingen, februari 2005

Anneke Daane / Jos Zanders

Stichting Gympie kan door het directe contact ter plaatse gelukkig een klein verschil maken in Thulo Parsel. Laten we hopen dat de situatie niet verder escaleert en dat ook de toeristen Nepal weer zullen weten te vinden.

ZIMBABWE

Over ons project in Zimbabwe valt er eigenlijk altijd zoveel te vertellen dat ik nooit precies weet waar ik moet beginnen en waar ik moet stoppen. Het project is in volle gang en gaandeweg wordt er steeds weer bijgestuurd ten opzichte van de oorspronkelijke gedachte. Dat maakt dat ik er zelf steeds meer vertrouwen in krijg dat dit project van de grond komt maar ook, en dat is misschien nog belangrijker, duurzaam en zelfvoorzienend wordt.

Een van die bijstellingen is de verandering in de gedachte om er geen groot project van te maken dat centraal wordt gestuurd. In de praktijk loop je dan tegen zoveel problemen op dat er nu voor gekozen is om het opvangen van weeskinderen te verdelen over ongeveer 8 locaties. Op elke locatie kunnen dan kinderen worden opgevangen en kunnen dan ook naar een schooltje dat redelijk in de buurt ligt. De afzonderlijke sateliets, zoals ze genoemd worden, worden aangestuurd door de lokale scholen.

In het opvangcentrum dat nu gebouwd wordt, en dat in de komende maanden operatief wordt, zal een groep van ca. 16 weeskinderen worden opgevangen die eigenlijk nergens zijn onder te brengen. Tevens zal de leiding van dit project, op dit moment met name George Seremwe, hier gevestigd worden.

Op dit moment spelen de volgende onderdelen een belangrijke rol:

- Landbouw
- Irrigatie
- Hekwerk
- Transport
- Nieuwbouw
- Sateliets (renovatie)

In de volgende nieuwsbrief zal ik iets vertellen over deze afzonderlijke onderdelen.

Extra gift

De van Eyndthoven Stichting, van de familie van der Hijden uit Bilthoven, heeft een bedrag van 5.000 euro gedoneerd voor maaltijden, kleding, verzekeringen etc. voor de eerste groep van 12 weeskinderen. Jazeker, dat is dezelfde Stichting die vorig jaar al 5.000 euro doneerde voor de school in Nepal.

Fantastisch.

Maarsse, Theo Brouwer

Gympie Steunen

Wilt u Stichting Gympie blijven steunen en heeft u (nog) geen automatische overschrijving geregeld? U kunt uw jaarlijkse of eenmalige donatie natuurlijk ook gewoon overmaken op banknummer 57.90.54.624 ten name van Stichting Gympie in Maarsse.

Meer informatie

Kijk ook eens op de site van Stichting Gympie. Hier worden alle projecten, doelstellingen, én financiële gegevens uitgebreid behandeld. Met foto's! www.stichtinggympie.nl

Stichting Gympie

Postbus 1242 3600 BE Maarsse

t: 0346-575587 f: 0346-552550

e: info@stichtinggympie.nl

Bankrekening 57.90.54.624.